



Lange route - 9,6 km
 Verkorting route - 7,4 km

- 1** Dreupelhoek
- 2** Kooigembos
- 3** Grandvalbos
- 4** Tontekapel
- 5** Geitenberg
- 6** Sint-Laurentiuskerk

- P** Startplaats Kooigemplaats
- !** Weetje
- 👁️** Mooi uitzicht
- 🍷** Horeca
- 🪑** Picknickbank
- 🛹** Speelzone met skatepark
- ⚠️** Gevaarlijke oversteeek
- Bewandelbare berm

Kooigem

Sint-Denijs

5 **!** Tontepad
 4 **!** Tontestraat
 Geitenbergstraat
 Ten Walledreef
 Molentjesstraat
 Doornikerijksweg
 Hoogplaatsstraat
 Koninklijkestraat
 Gierigaardspad
 Pleintjespad
 Kooigempad
 Maagdestraat
 Kooigembosstraat
 Kooigembosstraat
 Kooigembosstraat
 Kooigembosstraat
 Kannootdries
 Driehoven
 Driehoven

Priesterstraat
 Grote Dalestrat
 Pevergnestraat
 Zandbekstraat
 Kooigemsestraat
 Kaveiestraat
 Kooigemsestraat
 Kooigembosstraat
 Kooigembosstraat
 Kooigembosstraat
 Kooigembosstraat
 Kannootdries
 Driehoven
 Driehoven



Coyghemroute

**FETEN EN FABELS
OVER DE PROVENCE VAN
KORTRIJK EN ZWEGEM**

9,6 km
7,4 km

WANDELROUTE

Deze wandelroute neemt je mee door de meest zuidelijke Kortrijkse deelgemeente, het groene en mysterieuze Kooigem, en flirt geregeld met de grens met Sint-Denijs. Haal het maximum uit je dag met de lange route van 9,6 km. Ontsnap even aan de drukte of neem je kinderen mee op sleeptouw met de korte versie van 7,4 km.

Geniet nadien van een heerlijk hapje of drankje en snuif de lokale sfeer op bij de plaatselijke horeca*. Picknick bij? Dan kan je die ook daar of onderweg op één van de vele bankjes nuttigen.

Nog energie over na de wandeling? Leef je uit op de recreatieve zone achter de kerk met o.a. een pingpongtafel, petanqueveld, skatezone, fitness- en speeltoestellen.

* check openingsuren

v.u.: Ruth Vandenberghe, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
vorm: Team Communicatie/Stadsmarketing Kortrijk - Foto's: Stad Kortrijk, Bas Bogaerts

Voor een digitale versie en meer info:
www.toerismekortrijk.be

Scan de qr-code en volg op routeyou.



Deze route loopt grotendeels over onverharde wegen.



Deel je foto met #igkortrijk en wij delen verder.

**Kortrijk
Stapt**

De wandeling start en eindigt aan de parking voor de kerk op Kooigemplaats.



Weetje voor we starten

Kooigem was vroeger een 'heerlijkheid'. De eerste heer, Rogier van Coyghem, werd vermeld in 1230 en zetelde er in het kasteel, gelegen langs de Doornikserijksweg. Dit kasteel werd in 1930 gesloopt. Enkel de omwalling en aangelegde aardeheuvel vormen hier nog stille getuigen van. Er zouden nog ondergrondse gangen bestaan, ofwel met uitgang 1 km verder in een vroeger bosje, het prinsbosje, ofwel met uitgang in de kerk. Of is dit een legende...?

1. DREUPELHOEK

Verborgen smaakmakers

Het plein naast de kerk dankt zijn benaming aan het feit dat hier in het voormalige café in het geheim 'dreupeltjes' jenever werden gedronken en verkocht. Nu nog zie je aan de gevel het bord van 'Café Uilenspiegel'.

2. KOOIGEMBOS

Het diepste verleden op de top

Kan jij hier op de heuvelkam tussen de Schelde- en Leievallei het mysterie ontrafelen van deze plek? De vroegste vondsten dateren uit het Epipaleolithicum (circa 11500 – 800 voor Christus). Er zijn ook verwijzingen naar een Keltisch heuvelfort, een cultusplaats met grafheuvel, een militair Romeins kamp aan de heirweg van Kortrijk naar Doornik, een rijkere nederzetting met luxeproducten uit het zuiden. Tot op vandaag is de reden van menselijke aanwezigheid nog altijd niet duidelijk.

3. GRANDVALBOS

Paradijs van geuren en kleuren

Dit bosrijk stukje, overblijfsel van wat ooit een uitgestrekt bosgebied was tussen Kortrijk en de Vlaamse Ardennen, is magnifiek wanneer de wilde hyacint zijn hemelsblauwe bloemen tentoonstelt in het voorjaar. Wat later op het jaar nemen de geurende en bloeiende kruiden het palet over. Eens je het bosje bent doorgestapt, word je beloond met een weids zicht op akkers, weides en de dorpjes Sint-Denijs, Helkijn én Kooigem.



4. TONTEKAPEL

Op bedevaart

Zie ze wapperen in de wind. Dit kapelletje kleurt je dag! Genezingskracht wordt geschonken aan zij die een reepje kledingstof van een zieke binden aan de poort van de kapel. Jonge meisjes hingen er de lintjes van hun strikjes op, hopen op een nieuwe vriend tijdens de volgende bedevaart. Sta even stil, vlij je er neer, en geniet van het mooie uitzicht op het glooiende landschap vooraleer je je tocht weer vervolgt.



5. GEITENBERG

Voor vogelspotters en gypsies

Hier sta je nu, op het hoogste punt van Kooigem, op 53 meter boven de zeespiegel. De Geitenberg is door zijn hoogte en ligging midden de natuur een ideaal observatiepunt voor vogeltrektellingen. Geen garanties uiteraard, maar als je vogels wil spotten op je wandeling tijdens de trekperiode, is dit dus het uitgelezen plekje.



Weetje

Vroeger, voor 1900, stond de Geitenberg bekend onder de namen Gentenberg, Gyptenberg, Gidsenberg. Dit zou een verblijfplaats geweest zijn voor gypsies, zigeuners.



Weetje

Kooigem kent kleurrijke, volkse figuren. Maak kennis met enkele van hen.
Boer Coene, alias volksfiguur Achilles Debue: Boer Coene is in de Vlaamse televisiereeks 'Wij, de Heren van Zichem' de reïncarnatie van boer Achilles Debue. In Kooigem was dit volksfiguur 'Buutje' die woonde langs de landweg 'Buutjes kariere'.
Pierke: Jean-Pierre nam dikwijls een sluipteg om Kooigemplaats met zijn vele cafés te mijden wanneer zijn centen op waren. Dit heet nu het Gierigaardspad.

Lukie Kemseke:

Luc, alias Lukie Kemseke, was een man van het volk en de gekende uitbater van het café Sint-Laurentius op de hoek met Kooigemplaats. Naast zijn café was zijn beenhouwerij. Je kon en kan in het café nog steeds de boterham met 'gekapt' (gehakt) bestellen.

6. SINT-LAURENTIUSKERK

Bezetting en vrijheid

De huidige kerk zag er net zo uit in 1920. Maar de oorsprong dateert al van omstreeks 1550. Oorspronkelijk was dit een romaans godshuis tot 1840. In 1849 werd er een nieuw neogotisch bouwwerk opgetrokken. Omdat de Duitse troepen de kerktoren opblezen bij hun terugtrekking aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, moest die nadien opnieuw gebouwd worden. Op het kerkhof rusten enkele oud-strijders en 17 Engelse soldaten uit 14-18. Je vindt er ook een oorlogsmonument.



Weetje

Voor de kerk staan niet zomaar 2 bomen. De kastanjeboom schiet er wortel sinds 1930 en werd aangeplant ter ere van het 100-jarig bestaan van België. De Kooigemse 'vrijheidsboom' kwam er na de bevrijding in de Eerste Wereldoorlog. Initieel stond hier ook een kastanjeboom die na ziekte in 2021 werd vervangen door de huidige lindeboom. Op het grasveld achter de kerk liggen nog overblijfselen van de oude kastanjeboom.



Weetje

Kooigemnaars weten wat genieten is. Al meer dan 40 jaar gaat er een heus volksfeest door op het dorpsplein. Het is heel gekend in de omgeving én dit voor de kleinste deelgemeente van Kortrijk met maar zo'n 800 inwoners. Het aantal cafés liep er ooit op tot 35. Het dorpsfeest gaat telkens door tijdens het 3e weekend van juli. Ambiance verzekerd!



Horeca en lokale producten

Op en aan het dorpsplein:

- **Café Casino:** volkscafé bij uitstek - Kooigemplaats 4
 Café-Feestzaal Casino
- **Café Sint-Laurentius:** voor een drankje en een belegde boterham, met leuk zomerterras - Kooigemplaats 18
 Café Sint-Laurentius
- **'t Rebbeke:** ribbetjes op houtvuur - Molentjesstraat 22B
 T Rebbeke Kooigem

Wat verderop:

- **La Différence:** vlees- en kreeftspecialiteiten en verkoop van ambachtelijke kaarsen - Doornikserijksweg 379
www.ladifference-culinair.be
- **The local barn:** eigen geitenijs en honing - Doornikserijksweg 209, Bellegem - thelocalbarn.be