

# Hemelse Route

- 1 Warandekapel
- 2 Borkapel
- 3 Preetjies Molen
- 4 Sint-Antoniuskapel
- 5 Onze-Lieve-Vrouw Troosteres
- 6 Onze-Lieve-Vrouw van de Harteklop
- 7 Tineke van Heule

- I extra informatie
- 📍 uitkijkpost
- 🍽️ Horeca
- P Parking



Foto: Vincent van Gulckeborne, Grote Markt St. 5900 Kortrijk - vorm Team Communicatie-Straatmarketing Kortrijk



30 km

**DE KAPELLETJES  
EN MOLEN  
VAN HET NOORDEN**

# Hemelse Route

Deze fietstocht vertelt het verhaal van opmerkelijke plaatsen in Bissegem, Heule en Sente. Laat je meevoeren door heden en verleden, waarheid en mythe.

- Parkeren kan op Parking Lagaplein in Heule Centrum. Miteen ook het start- en eindpunt van de fietstocht.
- Fietssen huren kan bij Mobilie, zie [www.mobiel.be](http://www.mobiel.be)

Voor een digitale versie en meer info: [www.visittkortrijk.be](http://www.visittkortrijk.be)

Scan de qr-code en volg op routeyou.



Deel je foto met #kortrijk en wij delen verder.



KORTRIJK



## 1. WARANDEKAPEL

Een drukbezochte kapel gesticht in 1742 nadat er hier een Onze-Lieve-Vrouw beeldje in een braamstruik gevonden was. Ook hier komen heel wat mensen nog een kaars branden om de gunsten af te smeken. Verhalen en dankbetuigingen kunnen gelezen worden in het guldenboek.

› Warande 95, Kortrijk

**Alvaro** | Zeger van Heulestraat 64, Heule  
Deze conceptstore in het oude station van Heule serveert ook verfrissende dranken op hun terras. Voor meer info: Alvaro Heule



## 2. BOMKAPEL

Deze kapel herinnert aan een niet-ontplofte vliegtuigbom. Op 11 mei 1940 stortte hier een bom neer zonder tot ontploffing te komen. Zo werd het leven van de familie Steverlynck, die hier op het Rootershof woonde, gespaard. In 1942 werd de huidige kapel gebouwd uit dankbaarheid. De bom wordt als relikwie in de kapel bewaard.

› Parkietenlaan, hoek Sint-Elooisdreef, Kortrijk



Dit stukje Kortrijk hoorde vroeger bij Kuurne. Zo was het Ring Shopping Center vroeger Kuurne, net als de parochie Pius. Tijdens de fusiegolf in de jaren 70 was lange tijd sprake van een fusie Kortrijk-Kuurne, tot groot ongenoegen van de Kuurnenaren. De Kuurnenaren haalden wel hun slag thuis maar moesten we twee grenscorrecties toestaan. Kuurne was de enige gemeente die kleiner is geworden door het fusieverhaal.

## 3. PREETJES MOLEN

De laatste vlaswingelmolen in Europa uit 1866 kenmerkt het landschap tussen Heule en Heule-Watermolen. De molen herinnert aan het rijke vlasverleden van de streek rond Kortrijk en is op vandaag een heerlijke plek om tot rust te komen. De molen werd gebruikt om de vezels uit de vlasstengels te halen.

› Hoge Dreef, Heule



**Sente**  
We rijden nu op grondgebied Sente. Dit gehucht wordt verdeeld onder drie Gemeenten: Heule, Kuurne en Lendeledede. Officieel heet de parochie Sint-Katharina, in de volksmond werd dit Sente. Sinds kort staat dit ook op de officiële plaatsnaamborden. Het driegemeentepunt kun je wat verder op het dorpsplein vinden.



## 4. SINT-ANTONIUSKAPEL

Deze kapel staat net op grondgebied Lendeledede en wordt voor het eerst vermeld in 1702. Heel wat legenden doen de ronde over deze kapel. Vooral ongetrouwde vrouwen kwamen hier bidden. Een bezoeker aan Sint-Antoniüs moest helpen bij de zoektocht naar verloren voorwerpen of bij de zoektocht naar een goede echtgenoot.

› Sint-Antoniüsstraat 15, Lendeledede

We rijden nu van Lendeledede terug Heule binnen.



**Stadsgroen Ghellinck**  
Dit stukje natuur is de ideale rustplaats tijdens de fietstocht. Ga even zitten in het gras, of laat de kinderen even ravotten in de speelpoel.



## 5. ONZE-LIEVE-VROUW TROOSTERES DER BEDRUKTEN

Dit wonderbeeldje staat in de Sint-Audomaruskerk in Bissegem. Volgens de legende zou het in 1812 geweest hebben. Door de jaren heen verdween de aandacht alsook het beeldje zelf. Kort na de opening van de nieuwe kerk heeft de onderpastoor het beeldje op de kop kunnen tikken en kreeg het terug een plaats in de nieuwe dorpskerk. De inhuldiging veroorzaakte een ware overrompeling. Bissegem was plots een bedevaartsoord geworden.

› Sint-Audomaruskerk, Bissegemplaats



**De Middenstand** | Driekerkenstraat 1 | De Middenstand Bissegem  
**Eva's Grand Café** | Vlaswaagplein | Evasgrandcafé  
**Koningshof** | Bissegemplaats | cafékoningshof

**Driekerkenstraat**  
Een straat met een eigenaardige naam en een nog vreemdere geschiedenis. Aan het kerkhof kun je reeds een bord zien met de vermelding dat daar de vroegere dorpskern van Bissegem was. Oorspronkelijk stond ook de dorpskerk hier. Maar verval noodzaakte een nieuwe kerk te bouwen. Dit gebeurde wat verderop in de straat. Het centrum van alle bedrijvigheid in Bissegem was zich toen al aan het verplaatsen naar de Meensesteenweg. De bisschop weigerde de Kerk te betreden en in 1898 werd de bouw van een derde Kerk aangevat. De tweede kerk zou dus slechts 25 jaar dienst hebben gedaan. Restanten van die tweede kerk zijn nog terug te vinden ter hoogte van nummer 53.



## 6. ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE HARTEKLOP

Hier wordt een Mariabeeld vereerd die een hamer vasthoudt. De legende vertelt dat een boot vastraakte in de Leie (wat verderop) en dat in een poging om de boot vlot te krijgen een kind overboord viel. Het verdrong en de ouders smeekten Onze-Lieve-Vrouw om hulp. Ze beloofden een kapel te bouwen als de smeekebede verhoord werd. De huidige kapel staat er sedert 1909 maar er zou reeds een kapel gestaan hebben sinds 1776. Het hamertje van Maria verwijst naar hartkloppingen en angstgevoelens.

› Driekerkenstraat (hoek J. Verhaeghestraat)

**Café Nieuwe Brug** | Driekerkenstraat 103



**Ter hoogte Trampoepad Bissegem**  
Dit idyllisch open zicht was ooit volgepakt met de typische vlaskapelletjes. Bissegem was de vlassersgemeente bij uitstek. Symbool van dit vlasverleden is Minneke, het vlasmeisje van Bissegem. De oorsprong van het woord Minneke ligt in het woord minnen (houden) en in het nummer 'Min ne kji noa Bissegem gewist'. Via de Trakelweg rijden we nu terug naar Heule.



## 7. TINEKE VAN HEULE

Dit standbeeld in het centrum van Heule zet Tineke Van Heule in de kijker. Elk tweede weekend van september wordt de meest geschikte ambassadrice gezocht die de titel Tineke van Heule krijgt. De oorsprong van deze titel ligt in het liedje Tineke van Heule van René De Clercq.

**Citaat:**  
*Tineke van Heule, ons maartje,  
Kan werken gelijk een paardje,  
Kan melken, kan mesten,  
Kan schuren gelijk de besten.  
Tineke van Heule, ons maartje,  
Staat hoog in de gunst van mijn vaartje,  
En als moederken haar prijst,  
Dat mijn zuster er om krijst,  
Dan lach ik een beetj' in mijn baardje.*

› Heuleplaats, Heule

Op Heuleplaats zijn er verschillende mogelijkheden om de innerlijke mens te versterken.  
**Café Dudu** | dudu.heule  
**De Kameleon** | Kameleonheule  
**Den Hert** | denhertheule  
**Den Buro** | Café Den Buro



# Hemelse Route