

# Hemelse Route



- 1 Kasteel 't Hooghe
  - 2 Tontekapel
  - 3 Keltische nederzetting
  - 4 Onze-Lieve-Vrouwkapel Belleghem
  - 5 Mortagnekapel
  - 6 Rietjeskruis
  - 7 Hof van Odo
  - 8 Oude gemeenteschool Marionetten
  - 9 Heilig Hartkapel
  - 10 Heilige Cornelius
  - 11 Onze-Lieve-Vrouwkapel Aalbeke
  - 12 Pestkruis
  - 13 Carettekruis
- P Parking
  - H Horeca
  - uitkijkpost



KORTRIJK

 46 km

**DE KAPELLETJES EN KRUISJES VAN HET ZUIDEN**

**HEMELSE ROUTE ZUID**

Deze fietstocht vertelt het verhaal van opmerkelijke plaatsen in de Zuidelijke deelgemeenten. Waarheid of mythe? Laat je meevoeren door het prachtig glooiende landschap met hellingen en onverharde stroken. Parkeeren kan op de parkingaan kasteel 't Hooghe (nr 1). De tocht in korten kan ter hoogte van de Marfontetten (± 30km - zie stippe lijn op plan). Fietssen huren kan bij Mobilie, zie [www.mobilie.be](http://www.mobilie.be).

© Vincent Van Van Gulderebome, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk - vorm: Team Communicatie-Samenwerking Kortrijk



Voor een digitale versie en meer info: [www.visietkortrijk.be](http://www.visietkortrijk.be) en volg op routeyou. Scan de qr-code

**Fietst Kortrijk**

Deel je foto met #gkortrijk en wij delen verder.



## 1. KASTEEL 'T HOOGHE

Dit kasteel met internationale rozentuin is het startpunt van onze fietstocht. Geniet even van de rustgevende omgeving van dit 19e eeuwse landhuis met prachtige tuin. Opmerkelijk is de ijskelder achteraan de tuin (links van de vijver). Daar bewaarde men vroeger grote stukken ijs uit de vijver of plas om eten koel te kunnen houden. Vandaag is deze ijskelder een hotspot voor vleermuizen.

› [Doorniksesteenweg 218 Kortrijk](#)



We trekken nu het prachtige landschap tussen Kortrijk en Kooigem door en snijden even Sint-Denijs aan. De molen die in de verte opduikt in Ter Klare ligt op het hoogste punt tussen Leie en Schelde (76m).

## 2. TONTEKAPEL

Deze idyllisch ogende kapel staat op een licht hellende strook waar het zalig zitten is. Deze kapel zou bescherming bieden tegen allerlei ziekten. Het achterlaten van een reepje stof van kledij van de zieke zou genezingskracht schenken. Ook jonge meisjes bonden lintjes van hun strikjes aan de tralies in de hoop om voor de volgende bedevaart een vriend gevonden te hebben.

› [Priesterstraat Kooigem](#)

*Weetje: de oorspronkelijke kapel uit 1729 werd in 1914 verwoest door een blikseminslag.*



## 3. KELTISCHE NEDERZETTING KOOIGEM

De 52m hoge heuvel herbergt heel wat overblijfselen uit de Keltische en Romeinse periode. De omgeving rond Grandvalbos en Kooigembos was niet alleen een heuvelfort maar ook een cultusplaats vol met symbolen en een grafheuvel. De Romeinen installeerden hier later een marskamp, vlakbij de heirweg van Kortrijk naar Doornik. Vandaag is dit een beschermd stukje natuur dat onderdeel uitmaakt van Kooigem de Provence van Kortrijk.



Een mooi uitzicht op deze historische plaats krijg je in de Tontestraat.



**Au Boeuf** | Op de grens tussen Kortrijk en Dottignies. Gezellig volkscafé. | Bellegemstraat 44, Dottignies | [f](#) Au Boeuf by Greg et Steph



## 4. ONZE-LIEVE-VROUWKAPEL BELLEGEM

Deze kapel uit 1905 is opgetrokken als herinnering aan rechtsactiviteiten die hier plaatsvonden. Volgens de overlevering stond hier in de 18e eeuw een schandpaal. Veroordeelden werden aan deze schandpaal vastgebonden als straf. Soms werden ze ook bekogeld met rot fruit. Hoewel de huidige kapel slechts uit 1905 stamt, zou er voorheen reeds een kapel op deze plaats gestaan hebben. Het wapen bovenaan de kapel is dat van de Heeren van Boesinghe, een roemrijke adellijke familie, eigenaars van de nabijgelegen hoeve en kapel.

› [Leuzestraat 60 Bellegem](#)

*Weetje: De naam Leuzestraat verwijst niet naar de gemeente Leuze maar wel naar de vervelende beestjes.*



Onderweg naar Bellegem komen we langs **De Steenlander** | Ribbetjes op hun best. | Dottenijsestraat 86, Bellegem | [f](#) De Steenlander



De skyline van Bellegem wordt gekenmerkt door de brouwerijtoren van Omer Vander Ghinste. Bekend van de bieren Omer en Triple Lefort is deze brouwerij zeker een bezoek waard. De brouwerijtoren is de laatste nog dienstdoende toren in het land.

› [Kwabrugstraat 5, Bellegem](#)  
› [www.omervanderghinste.be](#)



## 5. MORTAGNEKAPEL

De Mortagnekapel is de meest beruchte kapel van Groot-Kortrijk. Ze wordt ook wel de spookkapel genoemd omdat er geesten van veroordeelde misdadigers zouden rondwalen. Om die geesten te verjagen werd een paard ondersteboven begraven en daarbovenop werd de kapel gebouwd. Onder de kapel zou een onderaardse gang lopen die in verbinding stond met het kasteel dat er op dat moment stond. Op het einde van de gang stond een dreigende beeldhouwde hond om indringers af te schrikken.

› [Kwabrugstraat 100 Bellegem](#)

## 6. RIETJESKRUIS - 1 JANUARI 1846 - DE MOORD OP CATHRIEN GHEQUIERE

Het Rietjeskruis dankt haar naam aan Henri Delanlez, de vroegere eigenaar van de hoeve. Dit kruis moet het hof en de omliggende grond beschermen tegen rondwalende geesten. Een ander verhaal uit de omliggende straten is de moord op de boerderij Nevele-Rosendaal. Cathrien Ghequiere werd vermoord uit wraakzucht door de vroegere stalknecht Joannes Christiaens. Op nieuwjaarsdag 1846 werd ze tijdens de mis neergeslagen met een schop. Ze overleed aan haar verwondingen. Haar moordenaar werd terechtgesteld met de guillotine op de Grote Markt van Kortrijk op 8 april 1846. Het is één van de vijf publieke terechtstellingen op de Grote Markt van Kortrijk.

› [Rollegemseweg 7 Rollegem](#)



## 7. HOF VAN ODO

Deze hoeve heeft een opmerkelijk verhaal. Tijdens zijn vlucht voor Napoleon zou de Franse koning Lodewijk XVIII in 1815 de nacht op de hoeve hebben doorgebracht. Op weg van Parijs naar Gent zou Lodewijk in de achterkamer overnachten hebben. Hij had de macht gegrepen tijdens de eerste ballingschap van Napoleon naar Elba, maar kreeg het dus aan de stok met de teruggekeerde Napoleon. Louis Diezweet, zoals hij in Gent genoemd werd, wachtte in een paleis in de Veldstraat op het resultaat van de slag van Waterloo.

› [Walleweg 115 Bellegem](#)

## 8. OUDE GEMEENTESCHOOL MARIONETTEN

Op het einde van de Rollegemknokstraat en 100m rechtsop vind je de oude gemeenteschool. De stichter, meester Kleikop, is een figuur die tot de verbeelding spreekt. Jan Royaert kwam in 1881 naar de Marionetten wonen. Eerst in een klein huisje op de Rollegemseweg, later in de Cannartastraat. Hij stichtte er het wijschootje. Toch is hij beter bekend door de vreemde gewoonte om elke nacht in zijn klaargemaakte doodskest te slapen. De school sloot haar deuren in 1996.



**Om de route in te korten ga je hier naar beneden, om verder de lange lus te volgen rij je terug omhoog en sla je de Bosstraat in.**

## 9. HEILIG HARTKAPEL

Deze achtzijdige kapel met Heilig Hartbeeld heeft een opmerkelijke ontstaansgeschiedenis. In oktober 1935 waren de buurtbewoners overtuigd van een mirakel toen dit beeld leek te bloeden. Een uitgebreid onderzoek wees uit dat het om konijnenbloed ging. De meid van het kasteel had dit bedrog opgezet om meer bezoekers aan te trekken. De kasteelheer voelde zich schuldig en liet een kapel rond het beeld bouwen. Achter de Kapel staat Kasteel Delacroix uit 1759.

› [Sint-Anna Kortrijk](#)



## 10. HEILIGE CORNELIUS

De patroonheilige van Aalbeke is de Heilige Cornelius. Hij zou als bedevaarder drie maal rond de kerk van Aalbeke gewandeld hebben. Of dit waar is, weten we niet. Aalbeke was gedurende lange tijd een waar bedevaartsoord. Tot voor WO II zakten jaarlijks 25 000 pelgrims af naar Aalbeke om bescherming af te dwingen van de H. Cornelius tegen (voornamelijk) kinderziekten. Vandaag trekken nog steeds een kleine duizend pelgrims naar Aalbeke.



Het Marktplein van Aalbeke telt heel wat horeca. Denk maar aan de heerlijke frieten bij Vannallier, lunch bij St Georges of Cote à l'os in de St-Cornil (vernoemd naar de H. Cornelius die ook beschermer van het rundvee is.) De Labberleute en het Beenhouwerijtje zijn dan weer de cafés die een bezoek waard zijn.

**Le Saint-Georges** | Lunch: elke middag behalve woensdag. | Aalbekeplaats 5 | [f](#) Restaurant Le Saint Georges

**Beenhouwerijtje** | Aalbekeplaats 6 | [f](#) Café Beenhouwerijtje

**Octo** | Aalbekeplaats 8 | [f](#) Octo

**Saint-Cornil** | Aalbekeplaats 15 | [f](#) Saint-cornil Weetje: Gerard Depardieu is één van de vele bekende bezoekers van restaurant St-Cornil.

**Vannallier** | Aalbekeplaats 16 | [f](#) Vanallier Premium Belgian Fries

**De Labberleute** | Lauwsestraat 4 | [f](#) de labberleute

## 11. ONZE-LIEVE-VROUWKAPEL AALBEKE

Deze kapel op de Kapelhoekstraat uit halverwege 19e eeuw moest een spookpaard verdrijven dat de omgeving teisterde. De bouw van de kapel zorgde wonderwel voor het verdwijnen van dat zogenaamde spookpaard. Verhalen over dwaallichten, spookpaard, geesten waren schering en inslag in de 18e en 19e eeuw. Als je geluk hebt, brandt er een kaars in de kapel.

› [Kapelhoekstraat Aalbeke](#)



## 12. PESTKRUIS

De Markse pestkruisen werden opgericht na de cholera-epidemie van 1855-1856. Oorspronkelijk waren het 5 kruisen die de Markenaren moesten behoeden van een nieuwe epidemie. Elk jaar vertrok een bedevaart van Markeplaats naar dit pestkruis op de heuvel Povere Leute.

› [Hoek Kardinaalstraat-Keizerstraat Marke](#)



Nog wat verder passeer je **Frituur Natuur** | Kleine Pontestraat 5 | [f](#) Frituur Natuur Op weg naar het Carettekruis spot je ook **Café De Vlasbloem** | Markebekestraat 86 | [f](#) Café de Vlasbloem

## 13. CARETTEKRUIS

Dit kruis op de oprijlaan naar het kasteel herinnert aan een moord uit de 18e eeuw. Wauters Carette zou hier bezwiken zijn aan een aantal messteken in de borst. Dit kruis is één van de zeldzame herdenkingskruisen aan moord of ongeval. Op Kortrijks grondgebied is er ook nog Slosses Kruis in Bellegem dat herinnert aan de terechtstelling van de gebroeders Slosse in 1663. Aan de overkant van de Marksesteenweg staat het gedenkteken van de Boerenkrijg. Dit herinnert aan de moord op 3 Markenaren door Franse soldaten in 1798. Ter hoogte van de Markebeke, naast de herberg De Slabbaert was toen een brouwerij gelegen. Nieuwsgierig geworden door het lawaai en het hoefgetrappel kwamen enkele mensen uit de brouwerij aan de deur kijken wat er gaande was. Geschrokken bij het zien van de Franse ruiters vluchtten ze binnen en vergrendelden de deur. De Fransen beukten die echter in en doodden drie mensen.

› [Markebekestraat 107 Marke](#)



# Hemelse Route